





Türkiyem uyan! Bu çocuklar bizim!

Fransa'nın dağları

Turizmin sarsıldığı şu kritik günlerde dış alemde kendi değerlerimizi ne kadar tanıtabiliriz? Üstelik dünya çapında turist çeken tesislerine, doğayı ve tarihi güzelliklere sahipken bile. Fakat yetinmiyorlar. Değerlerini sürekli pazarlama modundalar. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Fransız dostum Marc Humphries'e

"Nasıl sizin oralarda kar var mı, kış turizmi ne alemde?" diye sordum, başladı bülbiül gış sakmaya. Bu arada revaçta olan iki eğrantrik ve otantik kayak bölgesinden bahsetti. Testislerin harikahşından bahsetmem sanırım yersiz. Ben birkaç günlük kar kaçıpların kapattı. Dolayısıyla Alplerdeki bu iki bölge, 'İla da kayak' diye tutturana ehli keyiflere tav-

siyemdir. Nice'e 1 buçuk saat uzaklıktaki Auron&Bola ile Napoli'ye 2 saat uzaklıktaki Briançon Bölgesi. Buralar Nisan sonuna kadar kayakçılarımızın emrindeyim. Pistlerinin uzunluğu ve bütünlüğü ile yemelerin harikahşından bahsetmem sanırım yersiz. Ben birkaç günlük kar kaçıpların buralarda değerlerdirin derim. Kim bilir belki karşılaşırlarız de.



Hayat acımasız, soğuk, zalim ve haksız bazı yavrularımıza. Çocuk olmak zor, hem de çok zor bu çoğ-

duğuların, yaralanılan ve her an bu dünyadan göçebilecek kelebek yavrularımıza var bizim. Kelebeklerine bakmak için çrpınan ama geliri olmayan aileler var. Yavruların bir gün bile yaşasa kâr sayan, neyi, nasıl yapacağını bilemeyen anneleri babaları var o kelebeklerin. Palden Uras ve arkadaşlarına dert olmuş bu yavrular ve 'Hayaller Gerçek Olsa Derneği'ni kurmuşlar. En büyük destekçilerinden biri de memleketin yegane iş kadınılarından Sema Güral Sürmel. Şimdi sizlerden de yardım bekliyorlar. Yapıya bir tuğla, okyanusa bir deniz yıldızı, çorbaya bir tuz. Haydi Türkiyem. Kelebek çocuklarımızı yaşatalım. Yaşatalım ki yaşayabileyim.



Evinizin
Murat Oğlu
Güloğlu

twitter.com/muratoglu
instagram.com/muratoglu

Helal olsun dericilere

Kolay mı Milano'nun şöhretli Duomo Katedrali'ne Arda Turan'ın dev afiş geçirivermek? Tam 1 ay boyunca Arda'nın makoseniyle topu faldolağan harka afiş, moda ve stil dünyasının başkanı Milano'da dünyanın gözüne sokulacak. İşin patronu Deri Tanıtım Grubu. Özellikle Ruslarla yaşanan kriz sonrası deri dünyası kendisini başka ülke ve alanlarda var etmek istiyor haklı olarak. 2016 tanıtım kampanyasında düşünce harika, eylem efsanevi, tanıtım afişı yıkılıyor. Tamer Yılmaz abimiz çekmiş Arda'nın afiş fotoğrafını. Katedralde giydirilişini de dünyaca ünlü Instagram fotoğrafçımız Uğur Soyata (@emrkm) fotoğrafıyınca ortaya eşsiz bir manzara çıkmış. Tam 1 ay boyunca Milano'nun göbeğinde 'Türk derisi' bangır bangır bağırarak. Helal olsun Erdal Matraş, bravo Deri Tanıtım Grubu, 10 numarasın Arda Turan. Türkiye sizlerle gurur duyuyor!



Pazar mekanımız; Plus Kitchen

Hani olur ya saatler geçirsiz mekanda. Bir oturursunuz o gelir, bu gider, ona selam, buna selam derken bakmışsın saatler geçmiş. Hele de o gün aylaksan, sadece muhabbete, sağlıklı bir şeyler yemeye, içmeye ayarlıysan değme keyfine. Çalışanların sıcaklığı, arkadaşlığı yeter be kardeşim. Böyle bir mekan götünde tutuyorsa adres açık ve net; Plus Kitchen. Ben hep Nişantaşı'ndakine takılıyorum ama İstanbul'un müstesna mevkiilerinde boy gösteriyor Plus'çılar artık. İlk önce sağlığa tütüz bir vatan evi ad olarak sağlıklı ve organik yemekleriyle tavladıkları beni. Oyle ki günde iki öğün bilgilerin anıne yemekleri veriyor. Ardından güle yüzleriyle karnima giriyorlar. Bir de fiyatların makullüğüyle ele geçirdiler ki, beni arayan kesin Nişantaşı Plus Kitchen'da bulabilir. Böylesi işletmeler bir süre sonra müşterinin oluyor ki, işte o yizden yıllarca dımdık ayakta kalıyor. Bravo Plus Kitchen genççerin. Fiko'cum, Şubi'cim masamı hazır edin geliyorum.

HAYDI KİTAPCANLAR



Bir vakit var bilen bilirdi 'Herkes Kitap Vakti'. Muhteşem işler yapıyorlar. Şimdi de birbirimize kitap hediye etmek ve kitap değiş-tokuşunun hazını yaşamak için #bendensana diyerek 'kitap hediye günü' düzenliyorlar. Fox'taki programında kitap bahsinin üzerinde çokça duyuyoruz. Ve bu konuda abartısız bilerece mesaj alıyorum. Kitabı, kütüphane olmayan, okumak için can atılan kardeşlerimizden öyle istekli ve

yardım isteyen mesajlar geliyor ki! Şimdi bir de tertüri kurnak üzere yapılan operasyonların düzenlendiği ilçe

lerden gelen mesajlar var. Gerçekten yürek burkucu. Twitter'im, Instagram'ım bu mesajlarla dolu. Bence bu kampanyayı da fırsat bilelim. Şimdiden kitaplarımızı hazırlayalım ve memleketin farklı yerlerinde yaşayan güzel dostlarımızı ya karşılık beklemekten kitap ulaştıralım ya da onlarla kitap değiş-tokuşu yapalım. Belki de gönderdiğimiz bir kitap, onların, okunaksızlıkların, umutsuzlukların içinden yaşama atılmış bir ilmek olacaktır.

Lexus... Nihayet!



Otomobil dünyasına düşkünlümdür. Lexus'u ilk Hollywood filmlerinde görünce bu nedir ya? diye şaşkınlıkla sormuştum kendime. Yıllar sonra bir New York seyahatimde Manhattan caddelelerinde boy boy, ebat ebat gördüğüm epey bir incelemişim kendisini. Tepkim Japon yapıyor abi! olmuştu... Ve lux araç segmentinin

ağır abisi Lexus nihayet Türkiye yollarında. Lexus, Japon Toyota'nın bünyesinde yer aldığı için teknik servis olarak da gayet hazır. ki bu büyük avantaj. Gerçi CEO Ali Haydar Bozkurt'la konuştuğumda 'servise gerek kalmayacak ki' diyor Lexus için. Markasına güvenmekte de hakkı aslında. Zira Amerika'nın ve dünyanın onayladığı bir markadan bahsediyoruz. Talep de bir hayli fazla bildiğin kadanyla. Durum böyle olunca da 2016'da bol bol 'L' logolu araç yollarımızda göreceğiz demektir. Hoş geldin Lexus.